

## **EVLİLİĞİ SIKINTILI OLANLARLA, EVLENECEK GENÇLERE !**

**Sanırım Temel'in şu meşhur fıkrasını biliyorsunuzdur.**

Temel dedesine sorar: “ Dede sen evlenirken nenemden elektrik aldın mı?

Temel'in dedesi cevap verir: “ Oğlum bizim zamanımızda elektrik yoktu. Gaz vardı. Ben de gaza geldim. Neneni aldım” diye cevap verir

Benim evliliğim bu sene kısmet olursa 44. yılına giriyor. Kendim de kırk dört doğumluyum. Temel'in dedesi gaza geldiğini söylemiş ama çocukluğumun geçtiği yıllarda gaz da bulunmuyordu. Evimizin odası çıra ile aydınlatılıyordu. Yine gençlik yıllarımda elektrik kelimesini biliyorduk da gençler arasında “Elektrik alma veya Elektriklenme” diye bir deyim kullanılmıyordu. Evlilikler ya anne babanın bulduğuyla olurdu, ya da görücü tavsiyesiyle olurdu. Arkadaşlarımdan bu yolla evlenip de boşanan şimdiye kadar görmedim ve duymadım. Bizim nesil sevdiğiyle karşılaşınca şarkılarda da olduğu gibi( ... Derinden bakınca gözlerinize/ Neden başınızı öne eğdiniz?) mahcubiyetinden başını öne eğdi. Dün Türk toplumunun toplum dışı kabul ettiği tipler bugün Türk gençlerine yıldız diye takdim ediliyor. Gömlek değiştirir gibi koca değiştiren buyıldızlar(!) ekranlarda “ İFFET- NAMUS” insanın beynindedir” diye ahkâm kesiyorlar ve böylelikle geçlerimizin hayâ perdesini yırtmaya çalışıyorlar. Bunlara kanan bazı gençlerin de başı dik ve pervasızca “ Ne olacak bakire değilsem!” diye medyada mertlik gösterisi yaptıklarını görüyoruz. İstediginiz kadar “ Ben İffetliyim diye bağırın. İnsanlık tarihi var olalıdan beri iffetin ne olduğunu ve nerede olduğunu çok iyi biliyor. Her gencin en tabii hayali mutlu bir yuva kurmaktır. Hayalindeki yuvayı kurmak isteyenler sizin bu mertliğinize iltifat etmez.

Bugüne gelecek olursak aşkın, sevginin yerini “ Elektrik” kelimesi aldı. Aniden elektriğe çarpılıyorlar sonra da kısa devre ile de elektrik kesintisi oluyor ve ilişkiler bitiyor. Sonra da arkada manen psikolojik travmaya uğrayan boynu bükük çocuklar kalıyor.

Sevgili gençler artık beni tanıyorsunuz. Meslek kıdemimi burada tekrar tekrar yazmaktan utanıyorum. Yıllarım sizlerin arasında geçti ve hala da gençler arasındayım. Bu süre içerisinde bizzat müşahede ettiğim boşanmış aile çocuklarının yaşadıkları manevi psikolojik travmalarının hangi birini yazayım. Çok merak ediyorsanız “ Güzel

Gözlü Kız”, “ Ben Babamı Sevmiyorum”, “ Üçüncü Dünya Harbi” “ Eğitim-Öğretim Dedikleri Yöneticin Günlüğünden [www.kadirkeskin.net](http://www.kadirkeskin.net)'ten internetten adlı kitabımdan okuyabilirsiniz.

Ben burada kısaca aklınızda kalacak deneyimlerimi söyleyeyim kulağınızda kalsın belki yararı olur. Önce şunu bilin dinimize göre dünyanın cenneti huzurlu bir aile yuvası, dünyanın cehennemi de huzursuz bir aile yuvasıdır. Bir anlık aşk veya elektrikle kurulan ailenin yaşatılması SABIR ve SORUMLULUK duygusuyla devam ettirilir. Bu arada “En iyi evlilik birinci evliliğdir. Bu konuda genelleme yapmadan şunu da belirtmek isterim; yapılan ikinci, üçüncü evliliklerde çoğu çiftlerin “ Keşke sabretseydim de birinci evliliği yaşatsaydım” diye pişman olan çok çiftlere de çok rastladım. Çünkü ikinci, üçüncü evliliklerde birincide yaşadığınız problemler kar sarmalı ile katlanmaktadır. Evliliğini 44 yıl yaşatan ve iki çocuğunun da devam eden mutlu evliliği dolayısıyla söyleyeceklerim belki evlenecekler için faydalı olur. Çünkü rastladığım öğrencilerimden boşanmış olanları gördükçe, duydukça, sanki kendi çocuklarım boşanmış gibi üzülüyorum. . Evli olan kardeşlerimle, evlenecek olan gençlere tavsiyem:

1-Evlenmeden önce dört gözünüzü açın, evlendikten sonra da iki gözünüzü kapatın.

.2- Evlilik aşkla, elektrikle yürümez. İnsanlar aşk mutluluğunu evlendikten sonra da sürdürebilseydi, dünya cennet olurdu. Evliliğinizin sürmesini istiyorsanız kadınlar SABIRLI, erkekler SORUMLU olmak zorundalar.

3- İnsanlar en uzun anne- babasını severler. En çok da eşler birbirini sever. Anne – babaya olan sevgi bitmez, ama eşler arasında sevgi zaman gelir nefrete dönüşür, bıçaklar, tabancalar konuşur. Eşler birbirini severek kurdukları yuvanın devamını ve huzurunu istiyorlarsa, eşlerinin anne – babalarını veli nimetleri olarak bilip, saygıda kusur etmezlerse eşler arasındaki sevgiyi, muhabbeti hiçbir şey zedeleyemez.

4- Haddinizi bilin gülünç duruma düşmeyin, hesabınızı bilin israfçı olup marka ve modanın gönüllü kölesi olmayın. Sonra evinizde bereket kalmaz, ömür boyu iki yakanız bir araya gelmez.

5-Aranızda doğacak problemleri aile büyüklerinize açmadan kendiniz halledin. ( Öğretmenim İntihar Edecek”- Eğitim Öğretim adlı kitabım www.kadirkeskin.net)

6- Evlilik öncesi tüm çiftlerin hayali mutluluk üzerinedir. Dünyanın hiçbir yerinde, çiftler nikâh masasına giderken birbirini incitmek, kavga etmek, dünyayı zindan etmek, bıçaklamak ve kurşun sıkmak üzere gitmezler. Ama ne yazık ki daha nikâh masasında ayak basma telaşına ve yarışına girerler. Bunun ne manaya geldiğini izaha gerek var mı? Hiddet ekilen yerden pişmanlık biçilir. Evlilik hayatı ihtiras ve kini taşımaz.

7- Son olarak Yüce Peygamberimizin şu mübarek sözünü de beyninizin bir köşesine yerleştirin. “ Başkalarıyla hoş geçinmeyen ve kendisiyle hoş geçinilmeyen kimsede hayır yoktur” buyuruyor.

Sizin de çocuklarınızın aşağıdaki sıkıntıları yaşamaması adına yazdıklarımı ve gördüklerimi bir kez daha düşünüp ve inadına evliliğinizi yaşatın diyorum.

#### **Boşanmış aile çocuklarının anne- babalarından istekleri:**

.1-Beni ikinizden birine zorlamayın. Belki siz karı koca değilsiniz ama hala benim annem babamsınız. Lütfen bana birbirinizin kötülüklerini değil, iyiliklerinizi anlatın.

2- Beni aranızda laf getirip götüren biri yapmayın. Birbirinize söyleyeceğiniz bir şey varsa lütfen medeni iki insan gibi bir araya gelip konuşun.

3- Lütfen bana ikinizin yanında da yaşayabilme imkânı ve fırsatı tanıyın.

4- Bana hep ne yaptığınız ve neye ihtiyacım olduğunu sorun. Sıklıkla.

Sizlerle konuşmaya, sizin yönlendirmenize ihtiyacım olduğunu unutmayın

5- Bana boşanmanız önceki gibi yaklaşmaya devam edin. Boşanmış bir anne babanın dezavantajını bana yaşatmayın. Çünkü bunun nedeni zor olduğunu bilmiyorsunuz.

6- Unutmayın siz birbirinize düşman olsanız da ben hala sizin çocuğunuzum. Hanginizin yanında kalırsam kalayım sizleri birbirinize eş yapmaz. Ama benim umudum ve hayalim sizi hep eş olarak görmek.

7-Ben zaten sizi boşanmış olmanızla kaldıramayacağım yükü omuzlarıma aldım. Konuşacak, deşarj olacak bir insan arıyorsanız beni bulmayın. Ben omzumdaki yükü zor taşıyorum. Deşarj olmak istiyorsanız ya bir arkadaş bulun, ya da tekrar evlenin.

8- Yaşım kaç olursa olsun ben kayıp bir insanım. Birçok sıkıntıyla yüz yüzeyim. Depresyon, sevgi yokluğu, örnek alabileceğim rol model anne baba yokluğu, ahlak terbiye, iyi bir eğitim vs. Lütfen sıkıntılarında bana yardım edin.

9- Ailevi değerler artık benim için eskisi gibi değil ana-baba, dedem ve ninemle bir araya gelip kutladığımız neşeli bayramlar ve özel günler, bahar mevsimindeki piknikler, birliktelikler artık hayal. Keşke bayramlarda, özel günlerde tıpkı eskisi gibi bana o sevinçleri yaşatabilseniz. ( Eğitim Öğretim Dedikleri- Yöneticin Günlüğünden “ [www.kadirkeskin.net](http://www.kadirkeskin.net))

Arkanızda boynu bükük yavrular bırakmamanız duasıyla...

Not: Evlilikler ve boşanmalar:

Evliliklerde ve Boşanmalarda Son Beş yıl: :2008: 641.000, boşanma 99.000/  
2009: 591.000- 114.000/ 2010 582.000- 118.000/ 2011 592.000- 120.000/  
2012 603.000- 123.000/ 2013 600.00- 125.000/ Boşanma sırası: Antalya, İzmir,  
Muğla ve Manisa.

[www.kadirkeskin.net](http://www.kadirkeskin.net)

[kadirkeskin45@hotmail.com](mailto:kadirkeskin45@hotmail.com)