

KISKANÇ BAYLAR ve BEYLER İÇİN

Geçtiğimiz günlerde “ Eşler Arasında İNAT- ÖFKE MEZİYET DEĞİL, HEZİMETTİR”, “ Anneler- babalar Gençler! Büyük Şeytanı Sevindirmeyin”(**Sitemde**) başlıklı iki yazı yazmıştım. Bu yazımı okuduktan sonra lütfen sözünü ettiğim yazılarımı sitemden bir kez daha okumanızı istirham ediyorum. Zira Eşler, yoktan yara birbiri hakkında asılsız dedikoduların etkisinde kalarak, su-i zanda bulunarak, bilgisizlik ve yanlış bilgi sonucu maalesef aşırı hastalık haline gelen kıskançlık dolayısıyla sonunda altından kalkılamayacak bedeller ödeyerek arkalarında boynu bükük evlatlar bırakıyorlar. Başlangıçta güle- oynaya kurulan yuvalar, evliliğin ilk yıllarında sun-i sebepler dolayısıyla yıkılıyor, sonunda yapılan evliliklerde de çocuklara övey anne – övey baba kokusu koklatılıyor. Çocukların hiç sevmediği koku ise “ Övey baba ile övey anne” kokusudur. (Parçalanmış aile çocukları ve Bursa’da katil kim?”(**sitemde**)

Geçenlerde konferans için gittiğim bir ilde yıllar öncesinden Manisa Lisesinden öğrencim olan C. ile karşılaştım. Benim ismimi duyunca o da koşmuş gelmiş. Konferanstan sonra kendini tanıttı. Fiziken tanımam mümkün değil. O kadar değişmiş ki öğrencilik yıllarındaki görüntüsünden eser kalmamış. Sordum kendisine “ Ne yapıyorsun, çoluk çocuk nasıl” diye sorar sormaz gözleri yaşardı. “Hayırdır C. nedir, bir problemin mi var?” dediğimde beni bir köşeye çekerek anlatmaya başladı. “ Hocam siz, öğrencilik yıllarımdan beri unutamadığım hocalarımdan birisiniz. Sizin konuşmalarınızdan çok etkileniyordum. Bugün konferansınızda beni öğrencilik yıllarıma götürdünüz. Manisa Lisesindeki öğrencilik yıllarım şerit gibi gözümün önünden geldi, geçti .” diyerek kendisine öğrencilik yıllarını yaşattığımı söyledi. Ben de kendisine “ **kızım C. ömür, akan bir nehir, esen bir rüzgârdır gibidir. Bunları durdurmak mümkün değildir. Önemli olan bu günleri mutlu ve huzurlu bir şekilde idrak etmek**” dediğimde, C. bu defa daha mahzunlaştı, gözlerindeki yaşlar daha da çoğalmaya başladı ve devam etti. “ Hocam iyi bir tahsil yaptım, iyi bir kazancım var, maddi bakımdan en ufak bir ihtiyacım yok ama huzuru tadamadım. Siz hep derdiniz ‘**Kızlar siz ne olursanız olun ama ‘çocuklarınızın annesi, evinizin direği’** olacağınızı hiçbir zaman unutmayın, onun için kendinize uygun, analığınızı, yuvanızı devam ettirebilecek meslekler seçin” derdiniz. İşte ben bu konuda çok büyük hata yaptım.” “ Nedir hatan C. Kızım” dediğimde yine devam etti. “ Hocam ben üniversitede iken dört yıl severek, anlaşarak tanıştığımız eşimle okul bittikten sonra evlendik.

Başlangıçta mutlu bir yuvamız vardı. Bu arada iki tanede de evladımız oldu. Mutlu bir şekilde devam eden yuvamız maalesef eşimin hastalık derecesine varan kıskançlık nedeniyle ayrılmak zorunda kaldık.” Hayırdır, eşini kıskandıracak bir hata mı yaptın?” “ Hayır hocam, asla. Ben bildiğiniz gibi elektrik mühendisiyim, işim arazide elektrik direkleri ile ilgili olduğu için mesai arkadaşlarım da hep erkeklerdi, erkeklerle çalışma gibi bir zorunluluğum vardı. Beyim ise bilgisayar mühendisi olarak masa başı işi vardı. Yoktan yere bir kıskançlık, hastalık derecesine vardı. Baktım ki artık tahammülü mümkün değil. Maalesef çok sevdiğim kocamdan ayrılmak zorunda kaldım. Bir daha da evlenmedim. İki çocuğuma hem annelik, hem babalık yaparak hayatımı ve işimi devam ettiriyorum” dedi. Öğrencim C. nin bu durumuna üzülmemek mümkün değil. Buraya bir nokta koyarken kız öğrencilere şunu yine özellikle tavsiye ediyorum. Kendinize uygun meslekler seçin.

Anne- babalar evlatlarına karşı, öğretmenler de öğrencilerine karşı kıskanç değildirler. Bunun haricinde herkes kıskançtır. Komşu komşuyu, memur amiri, öğrenci öğrenciyi, karı kocayı, koca karyı kıskanır. Bu kıskançlık hastalık derecesine varırsa düşmanlığa ve ardından yuvanın dağılmasına sebep olur. Tarihte birçok ünlüler kıskançlık yüzünden cehennem hayatı yaşamışlardır. Eşini gönlünde tutamayan çoğu eşler, hep elinde tutmak isterken kıskançlık kiskacına girip tamamen eşini kaybetmek durumunda kalıyorlar.

Bunlardan biri Napolyon ve eşi Ojeni. Kocasını her kadın gibi seven Ojeni zamanla anlamsız kıskançlık hastalığına yakalanır. Ojeni'nin bu hastalığı günden güne artar, zamanla kocasının toplantılarını dahi basar. Bunlar, bugün de olmuyor değil. Bugün bazı doktor eşlerinin de hastanede bayan hasta muayene ederken çat kapı içeri girip kocalarını kontrol ettiklerini duyuyorum. Ojenin hastalık derecesindeki bu hastalığı Napolyon'u bunaltır. Napolyon ne yapacağını şaşırır. Orduları idare eden Napolyon karısından korkar hale gelir. Çünkü karısı bazen kendisine saldırarak Napolyon'u darp ediyordu. Ojeni'nin bu dengesiz davranışları karşısında Napolyon'un da zamanla karısına olan deli gibi sevgisi biter. Bu defa saraya gelmemeye ve başka kadınlarla hayatını sürdürmeye başlar. Ojeni, hastalık halindeki kıskançlığıyla kocasını elde tutacağını sanırken evden ve elden tamamen kaçar ve çok sevdiği kocasını kaybeder.

İkincisi de Dünya tarihinin önemli adamlarından A. Lincon'dur. Hanımının işi gücü kıskançlıktı. Kıskançlıktan çoğu kez kavgaları sokağa bile taşardı. Karısının

bu kıskançlığı aile mutluluğunu bitirdi. Sevgi gitti, yerine düşmanlık geldi. Bu sebeple Lincoln evine gitmez oldu. Çoğu kez evi yerine otellerde geceleme yi seçerdi. Karısı yalnız kaldıkça kıskançlık hastalığı daha da arttı. Daha sonra kadın çıldırarak hastaneye kaldırıldı. Ve geri kalan ömrü beyaz sarayda değil, hastanelerde devam etti. Öğrencim C.nin beyinde gördüğünüz gibi hastalığa dönüşen kıskançlık sadece kadınlarda değil, erkeklerde de yuvanın dağılmasına sebep olabiliyor.

Evet, asılsız dedikodu, su-i zan, bilgisizlik ve yanlış bilgi dolayısıyla aşırı kıskançlık hastalığına yakalanıp da eşinden olan eşlerin kulakları çınlasın.

Not: Köşe yazarımız Kadir Keskin, Merkezefendi Devlet hastanesi Baş Hekimi Sayın Habil YÜCEL Beyefendinin davetiyle “ EŞLERİN VE GENÇLERİN HAYAL DÜNYASINDAN GERÇEK HAYATA PİŞMANLIK İÇİNDE UYANIŞLARI” konulu konferansı ile Merkezefendi Devlet hastanesi personeli ile beraberdi.
(www.kadirkeskin.net).