

KAYMAKAM SAYIN AHMET ALTINTAŞ BEYİN “ OKUMANIN GÜCÜ” ADLI ESERİ” (2)

(EĞİTİMİN İÇİNDE, DIŞINDA, KIYISINDA KÖŞESİNDE OLAN HERKESE) (2)

“Kitabına eğilmiş çocuk, aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi, tezgahdaki sanatkar, işinin başındaki işçi fenalık düşünmeye vakit bulamaz.” (Ahmet Yesevi). Bu mübarek Pir’in sözüne müsaadenizle ben de bir cümle eklemek istiyorum. “Masasında ve kışlasında FETÖ ve PKK için değil de devleti için çalışan memur ve askerden bu ülkeye zarar gelmez.”

Kitabı bitirdim ama hala elimden bırakmış değilim. Kismet olursa önümüzdeki yıl liselerde, üniversitelerde vereceğim eğitim seminerlerim ile cezaevlerinde vereceğim konferanslarımı bu kitapla zenginleştireceğim. Ve kitabın 2. Bölümünü de tanıttıktan sonra geri kalan bölümlerini siz okuyucularıma bırakacağım.

Kitap önce eski adıyla SBS yeni adıyla TEOG, yine eski adıyla ÖSS, yeni adıyla LYS sınavlarında şampiyon öğrencilerden Burak Eskici, Lara Özden, Adalet Binici, Fatih Aslan ile Kızıltepe ilçesinin sınır köyü Hanyeri’nden derece yapan Ali İskân Uluç’un başarı hikâyelerini incelenmiş. Hepsinin ortak özellikleri kitapla olan dostlukları. Yine gençlere rol model olarak seçilen başarılı iş adamları, mucitler, ilim ve devlet adamlarının ortak özellikleri de kitap ve çalışmak. Beyşehir’in en ücra Taşpınar köyünden çıkan Kemal Şahin’in kitapla olan dostluğu sayesinde girdiği bütün sınavlarda birinci olması, “ En büyük sermayem (kapitalim) dürüstlüğümdür, güvenilir olmamdır. Ben o kapitali kullandım, yükselmişsem bu sayede yükseldim” diyerek dürüstlüğü sayesinde bugün dünyada 300’ün üzerinde açtığı mağazada 25 000 kişiye iş sağladığı, 4 yaşında kitap okumaya başlayan, sobasız kış gecelerinde babasına okuduğu şiirlerle evi ısıtan, 17 yaşında düşünen, yazan kültür adamı Sezai Karakoç, şizofren hastalığına neden olan 54 geni keşfeden ve Amerika’ya davet edilip çalışmalarını orada sürdüren Dr. Süleyman Gülsüner, “Seçkin Öğrenci Ödülünü” kazanan ve “ **çok okumayan insan hayatta ne yapacağına bir türlü karar veremez, neyin ne olduğunun farkına varamaz ve taşları bir türlü yerine oturtamaz, günlük gelişmeleri takip edemez** ” diyen Prof. Ahmet yıldız’ın genç yaşta Nano Teknoloji ödülüne layık görülmesi, genç yaşta ölümü şüphe yaratan rahmetli Turgut Özal’ın Amerika’dan bulup getirdiği Türkiye’nin altın çocuğu Adnan Kahveci’nin Samsun’da yolda kitap yürürken kitap okuyup elektrik direğine çarparak yaralanması, çobanlık yaparak okuyan ve köyünün ilk lise mezunu olması, ÖYS birincisi ve Türkiye’nin ilk patentli bakan olması. Arkasında kaza yapmış ikinci el aldığı arabadan başka evlatlarına ne ev, ne de arsa bırakmayan, ama çocuklarına onurlu bir isim bırakan Adnan Kahveci’yi Türk gençleri mutlaka okumalı ve bu değerleri örnek almalıdır. Ayrıca tarihi büyüklerimize de kitapta yer verilmiş. Tarihimizde en çok kitap okuyan devlet adamı olarak bilinen Fatih’in yanında, Yavuz Sultan Selim’in günün 7 ile 8 saatini okumaya ayırdığı, Mısır seferine giderken seferde okumak için üç katır yüklü kitap götürdüğü bilinmektedir. Padişahların bu durumu gösteriyor ki Avrupa literatüründe Osmanlı imparatorluğunun “Pan Empair off Ottoman” (uzun dünya barışını sürdüren imparatorluk) diye ifadelendirilmesi tesadüfî değildir. Ünlü bilgin İbn-i Sina ergenlik çağına bastığında birçok ilim dalında otorite haline gelmişti. “ **Gençlik gelecektir** ” diye kara tahtanın başına geçen ve

gençliğe çok büyük önem veren, çokça kitap okuyan Atatürk'ün yanında yine çok kitap okumakla bilinen doğunun ünlü komutanı Kazım Karabekir'in meclise “ **ülkemiz ve İslam dünyası için kitap bayramı**” teklifiyle ne kadar kitap dostu büyüklere sahip olduğumuz açıkça görülmektedir. Kökleri sağlam ağaçlar göklere doğru yükselir. Kökü olmayan ağacın ayakta kalması mümkün değildir. Bir milletin mazisi de o milletin köküdür. Mazi ile irtibatı olmayan öksüz ve köksüz kuşaklarla bir ülke geleceğe yol alamaz. Nasıl ağaçlar köküyle ayakta ise, şairin dediği gibi “ Kökü mazide olan bir atiyim” ifadesiyle ülkeler de mazisiyle geleceğe yol alır. Maalesef bugün bazı tipler bu büyük tarihi şahsiyetlerimiz yerine dünkü toplumumuzun değer vermediği, Türk toplumunun dışladığı, gömlek değiştirir gibi karı – koca değiştiren tipleri, bugün bazı mihraklar tarafından Türk gençlerine yıldız diye takdim edilmesi gençliğimiz ve geleceğimiz için endişe vericidir

Kültürünün özünde “**kitap**” olan ve “ **Oku**” emriyle başlayan bir vahiy medeniyetinin insanı olan Türk gençlerinin kitaba yönelmesi, günümüzde ve tarihimizde iz bırakan rol model şahsiyetlerin gençlere rehber olarak takdim edilmesini “ **Okumanın Gücü**” adlı kitapta Sayın Ahmet Altıntaş kardeşim çok güzel özetlemiştir.

Montesquieu'nun “ Geçmiş bir yaşamı geri getirmemiz mümkün değildir. Ama satın aldığımız bir kitapla dünyanın en bilge kişilerinin bir ömür boyu kazandıkları birikimleri elde edebiliriz” diyor.

Evet her kitap bir insan hayatıdır. Bir kitap yazabilmek için bin kitap okumak gerekir. Kitabı ortaya çıkarabilmek için yazarlar bazen hayatlarının önemli bir bölümünü buna harcarlar. Montesquieu eserlerinden bahsederken bir arkadaşına şöyle diyor: “Şimdi sen benim bu yazdığım eserleri birkaç günde okuyacaksın. Fakat bu iş bana saçlarımı ağartacak kadar okumama ve yazmama mal oldu.”

Ben henüz “ **OKUMANIN GÜCÜ**” adlı eserin yazarı Sayın Ahmet ALTINTAŞ beyefendi kardeşimi şahsen görmüş değilim. Kitabın kaynakça bölümünü inceledim, tam üç sahife tutuyor. Anladım ki kitap, yüzlerce okunmuş seçkin bir kitap demetinin birikimi. Bu kitabı yazarken Sayın Ahmet ALTINTAŞ kardeşimin epey saç tellerinin ağardığını düşünüyorum. Ama siz okurlar saçınızın telleri ağarmadan bu kitabı okuyacaksınız.

Bu kitabı okuyup da kendine bir hedef koymayan öğrenci, yine bu kitabı okuyup da öğrencisini ve çocuğunu hedefe kilitleyemeyen öğretmen ile anne babalar bence kitabı okumuş sayılmazlar. Ben de âcizane Ahmet Altıntaş kardeşimin başarı konusundaki tespitlerine küçük bir ilave yaparak yazımı bitirmek istiyorum.

Şayet başarılı olmak istiyorsanız: Hedefi erken tespit edin, seçtiğiniz hedefte başarılı olmuş insanları rol model alın, büyük düşünün, hedefe ulaşmak için coşkulu ve arzulu olun, cesaretli olun, mazeret ve bahane üretmeyin, zamanı iyi kullanın, zaman katillerinden (İnternet kafe, maç ve pembe vs gibi dizilerden) uzak durun, Ahmet Altıntaş kardeşimin ifade ettiği gibi çok okuyun, laf değil hemen işe başlayın, sabırlı ve sebatlı olun. Bir de en önemlisi kavi bir Allah inancınız olsun. İster müşrik, ister zındık, isterseniz şeddeli kâfir olun

sizin inanmadığınız ve bizim kalple tasdik edip, dil ile ikrar ederek inandığımız Rabbimizin dökülen zerre kadar teri zayi etmeyeceğine ve karşılığını vereceğinize gönülden inanıyoruz. Bu kitabı okuyan da başarılı olmak istiyorsa, bolca ter suyu döksün. Unutmayın ki başarı iki suyu çok sever. Biri beden, diğeri de beyin suyudur. Zaten her ikisinde de yeteri kadar su mevcuttur. Bedenin üçte ikisi ile beynin yüzde doksan sekizinin su olduğunu unutmayın.

Kitap, şu satırlarla sona eriyor. “ **KİTAPLAR SOLMAYAN ÇİÇEKLERDİR. BUGÜN KİTAP OKUDUNUZ MU?**” Evet ben “**OKUMUNANIN GÜCÜ**” adlı kitabı okudum. Sizin de elinizde okuduğunuz bir kitabınız var mı? Yaksa Hayat yayınlardan “ **Okumanın Gücü**” adlı kitaba ulaşmanız için tel: 0530 290 99 78

Solmayan çiçekler hayatınızın bir parçası olması temennisi ve duasıyla eserin yazarı Sayın Ahmet ALTINTAŞ kardeşime gençlere, anne-babalara ve biz eğitimcilere iyi bir eğitim eseri kazandırdığı için tekrar teşekkür ediyorum ve yine eline, diline, bilgisayarına sağlık Ahmet bey kardeşim diyorum.www.kadirkeskin.net

Not: Köşe yazarımız Kadir Keskin “ DEĞERLERİMİZE RAĞMEN NEDEN BURADAYIZ?” konulu konferansıyla İzmir- Şakran T Tipi Kapalı cezaevinde mahkumlarla beraberdi.