

MANİSA ÖZEL HEDEF LİSESİ ve DERSİNE GİRDİĞİM TEVFIK FİKRET SINIFI
(İNSANIN TANRILAŞMASI)

Manisa Özel Hedef Kolejinin Din Bilgisi derslerine giriyorum. Bu sene kolejin lise kısmı da açıldı. İdareciler 9 ile 12. Sınıflarından da ders verdiler. Manisa merkez ilçe ve ilçeleri dâhil, diğer illerde yoğun olarak sürdürdüğüm “EĞİTİM SEMİNERİ” faaliyetlerime rağmen, haftanın sadece bir gününü Hedef Eğitim Kurumlarına ayırdım. Kısmet olursa ömrüm olduğu müddetçe de ayıracağım. Çünkü uzun yıllar idareci olarak çalışmamın sonucu doyamadığım öğretmenliğimin tadını burada çıkarıyorum.

Geçen hafta dersine girdiğim Tevfik Fikret (12. Sınıf) sınıfında yaptığım dersimi sizlerle de paylaşmayı düşündüm.

Görüyorum ki “ Gençler hayal ve umutlarıyla, yaşlılar da hatıralarıyla yaşarmış.” Maşallah gençler ateş gibi, enerji dolu, tertemiz, gözlerinden zekâ fışkırıyor. Ancak yaşlıları gibi onlar da yaşadığı yılların (15 ile 18) sıkıntısını çektikleri her halinden belliler. Bugünün gençleri için günden güne bataklık çoğalıyor. Onları gördükçe benim de gençlik yıllarım gözümün önüne geliyor. Bir farkla onları hataya sürükleyecek kirlilik bizim zamanımızda yoktu. En çok hatalar genelde bu yaşlarda gençlik çağında yapılıyor. Onlara, bataklığa düşmemeleri için geri dönüşü olmayan bir ödev verdim. Erkekler babalarına, kızlar da annelerine gençliğinde en çok hangi konuda sıkıntı çektikleri konusunda. Onları dinlesinler ki onların çektikleri sıkıntıları çocukları çekmesin, bu yaşta en büyük rehberleri anneleri babaları olsun ki hata yapıp bataklığa düşmesinler. Çünkü bataklığın içinde ne varsa hepsi de birlikte çürür.

Eğitimciler, anneler ve babalar hepimiz hayatın dört işlemini bilip bunların bizde ve gençlerimizde meydana getirdikleri ve getirebilecekleri hasarları yaşamadan anlamamızda ve anlatmamızda yarar görüyorum. Çünkü tarihte ve günümüzde bu dört işlemi hazmedemeyen insanlardan bazıları kendilerini adeta Tanrılaştırmışlardır. Mesela Babil hükümdarı Buhtunnasır’ın hükümdarlığı tam 44 yıl sürmüştür. Bir gece gördüğü rüyayı unuttuğu için rüyasını keşfedip tabir edemeyen Babilonyalı kâhinlerin idamını emreder. Kazandığı zaferlerle büyüklük kompleksine kapılarak daha sonra da kendini Tanrılaştırır. İnsanların kendine secde etmelerini emreder. Sonra mı? Nemrut’a nasıl bir sivrisinek fazla geldiyse Buhtunnasır da ahir ömründe aklını oynatarak kendini öküz sanır ve