

KÖPRÜBAŞI'NDA EĞİTİM

Arabın derdi kırmızı pabuçmuş. Benim derdim de eğitim. 53 yıldır eğitimle yatıyorum, eğitimle kalkıyorum. Emekli olmama rağmen ayağım okullardan kesilmedi. Hala okullarda öğrencilerle, öğrenci velileriyle, okul müdürü ve öğretmen arkadaşlarla olan beraberliğim devam etmektedir. Bugüne kadar okullarda, üniversitelerde ve cezaevlerinde ve yurt dışında verdiğim eğitim semineri ve konferans sayısı 350 ye ulaştı. Şikâyetçi değilim. Her sabah yatağımdan kalktığımda da “ Allah’ım bugün de bana bir işe yarama imkânı ver” diye dua ediyorum. “ Talebene vecedana (isteyiniz ben de vereyim)” buyuran Rabbimiz bu sene de okullar açılalıdan bu güne kadar beni seminersiz bırakmadı. Kısmet olursa bu hafta da Denizli liseleriyle, Denizli Cezaevinde olacağım. Burnumun dibindeki Turgutlu’da meşhur Kocatürk Özel Kolejinin Genel Koordinatörü, Halil Kale Fen Lisesi’nin unutulmayacak Müdürü Baba Tahsin’in KOCATÜRK Kolejinin velileri için talep ettiği eğitim semineri için bir türlü vakit ayıramadım. İnşallah Kocatürk’ü de Egede ikinci bir Halil Kale yapacağından asla şüphe etmediğim Eğitimci Baba Tahsin bey kardeşime verdiğim sözü de Nisan ayı içinde kısmet olursa yerine getireceğim. Ve buraya bir nokta koyduktan sonra hemen konuya gireyim.

Yazımı takip eden siz dostlarım da biliyorsunuz ki eğitimde gördüğüm olumsuzlukları yazdığım gibi olumlu ve başarılı gördüğüm okulları il ve ilçeleri de yazıyorum. Daha önceleri bu köşemde Denizli ve Denizli de İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimleri Lisesi, Ankara’da ASO Teknik Koleji, Turgutlu’daki Halil Kale, Demirci’de ve Demirci’deki Atatürk ilkokulu, Alaşehir’deki 19 Mayıs Ortaokulu, Kütahya merkezdeki eğitimle özellikle Simav ve Tavşanlı ilçesindeki okullar ve okullardaki gördüğüm eğitim başarılarını bu satırlarda ifade ettiğim gibi, bunun yanı sıra geçen haftalarda üç bölüm halinde “Eğitimde Neden Senegal’in gerisindeyiz? Başlıklı yazımda da eğitimde gördüğüm olumsuzlukları Sayın cumhurbaşkanımıza arz etmiştim. Ve orada “ Liyakat “ konusunu vurgulamıştım. Manisa merkezdeki üstelik de adı Mesleki ve Teknik Lise olan bir okula Atatürk Ortaokulundan emanet aldığım projeksiyonla ve kendi bilgisayarımı da götürerek sunumumu yapıştım. Çünkü teknik ismi taşıyan bir okulun konferans salonunda teknik olarak ne varsa hepsi bozuktu. Lafı yine uzattım değil mi? Bir türlü Köprübaşı’ndaki eğitim gözlemlerime giremedim. Müsaadenizle gireyim.

1989 yılında lisemiz pansiyonunda kalarak okulumuzu bitiren öğrencimiz Sayın Mustafa Kanmaz beyi Köprübaşı’nda İlçe Mİlî Eğitim Müdürü olarak buldum. Öğrenci iken Matematik öğretmeni olma hayali kuran ancak bir öğretmenin, arkadaşları arasında kavgacı olmayan, arkadaşları arasındaki olumsuzlukları yapıcı ilişkileriyle çözen ve bu yönüyle öğretmenin dikkatini çeken yıllar öncesinin ortaokul ikinci sınıf öğrencisi Kemal Balaban’a öğretmenin “ne olacaksın?” sorusu üzerine , “Matematik Öğretmeni olacağım” cevabını veren öğrenci Kemal Balaban’a çok sevdiği öğretmeni “ Oğlum sen iyi bir idareci olursun, sen Kaymakam ol” sözü üzerine birden hedef değiştiren ve kaymakam olma hayali ile yatıp, kaymakam olma rüyası ile kalkan Sayın Kemal Balaban beyefendi kardeşimi de FETÖ yüzünden uğradığı mağduriyetlere rağmen çok sevdiği mesleğine geç de olsa kavuşur ve Köprübaşı’na kaymakam olarak atanır. Yıllar öncesinin küçük Kemal’ini de Köprübaşında hayaline kavuşan genç bir kaymakam olarak buldum. Zaten benim ülkem en beğendiğim tarafı sepetinde pamuk olan (bilgili ve başarılı olan) herkes, gelebileceği yere kadar geliyor, kimse önüne set kurup mani olamamıyor “ Muhtar bile olamaz” dedikleri Sayın Cumhurbaşkanımızın, bir insanın gelebileceği en son noktaya kadar gelebildiği gibi. Bu arada çiçeği burnunda Kaymakam beyin anlattığı bir çocukluk anısı da benim bir eğitmeni olark oldukça ilgimi çekti ve seminer konumu zenginleştirdi. Kaymakam olma hayali ile yatıp, kaymakam olma hayali ile kalkan Kemal Balaban, çocukluk merakıyla kaymakamı yakından görüp tanımak ister. Büyük bir heyecan içinde kaymakamın özel kalemine kadar çıkar. Özel kalem, niyetini sorar. Kemal, pırpır eden yüreği ile merakını anlatır. Ama özel kalem malum Necip Fazıl’ın tabiriyle hükümet suratını gösterir ve der ki “ Kaymakam bey çok meşgul sana ayıracak zamanı yok “ diye küçük Kemal’e, Kaymakamı görmesine ve tanınmasına izin vermez. Yıllar öncesi büyük bir üzüntü ile kaymakamın kapısından dönen Kemal Balaban kardeşim, yıllar sonra çevrildiği o kapıda protokol kuralları ile kaymakam olarak karşılaşır.

Okullarda “Eđitim Hedef ve Kendine Gven” konulu seminerim, Kaymakam beyin bu anısıyla bir kat daha zenginleřti. Kaymakam beyin bu anısını seminerlerimde deęerlendirmeye bařladım.

Evet, oęretmen olma hayali kuran, kaymakam olan Sayın Kemal Balaban Beyefendi, lisemiz oęrencisi İlçe Milli Eđitim Mdr Sayın Mustafa Kanmaz ile iyi bir ekip oluřturmuř, mesailerinin byk bir kısmını okullarda geiriyorlar. Gittiđim ilk gn ktphaneler haftası dolayısıyla iyi hazırlanmıř nefis bir kutlama programı izledim. Kprbařı’nda ok az yerlerde grdđim Yavuz Selim Ortaokulun ok gzel konferans salonunda hem liselere, hem de ortaokul oęrencilerine ve velilerine iki oturum konferans verdim. Borlu’da Oęrenci velilerinin eđitime ve konferansıma olan ilgileri beni řařırttı. Okullar dzenli, her okulda oluřturulan ktphaneler, okuma salonları ve oęrenciler iin ayrılan okuma saatleri ciddiyle yryor. Okuma saatinde Yavuz Selim ortaokulunun okuma salonundaki sessizlik ve ciddiyet Manisa Kitapsaray’daki grntnn aynısıydı. Oęrencilere kitap kokusu tattırılmıř, iyi bir okuma alıřlanlıđı kazandırılmıř, okadar ki ortaokulda kitap yazmaya bařlayan oęrenciler grdm ve yazdıklarımı bana getirerek byk bir heyecanla gstermeleri grmeye deęerdi. Onları İlçe Milli Eđitim Mdr ve okul mdr ile beraber yreklendirdik. Bitirdiđinde basımı konusunda yardımcı olacađımı sylediđimde, oęrencinin yzndeki sevinci grmenizi isterdim. Zaten byk yazarlar da bu tr yreklendirmelerin sonucu ortaya ıkmıyor mu? İnřallah İbrahim Erdin de gelecekte byk bir yazar olacaktır. nk gzndeki ıřıltı zaten “ Ben geleceđin önemli bir yazarı olacađım” diyordu. İřte btn bu gayretler, btn bu cabalar da kendini gstermiř. Manisa’da eđitimde bařarıyı Demirci gđslerken, Kprbařı TEOG bařarısıyla Demirci’yi geride bırakarak Manisa’da birinciliđe ykselmiřtir. İlçe Milli Eđitim Mdr olarak Mustafa Beyin personeli ile olan dosta ve arkadařa rehberliđe dayalı beřeri iliřkileri, ileye gelen yatırımcılarla kurduđu iyi iliřkiler, zellikle Kprbařı’nın eřrafı organik zeytinyađı ile iřtigal eden ve rnlerini direkt Avrupa’ya ihra eden Sayın Ali Alp bey kardeřimin bařarıları ve eđitim gnlls olarak eđitime olan desteđiyle okullara kurulan ktphaneler, eđitimin alt yapı ihtiyaları byk lde giderilmiř. Buna karřılık İdareci ve oęretmen arkadařların da iten gelen gayretleriyle TEOG daki bu bařarıyı sađlanmıřtır.

Kprbařı’nda Halkla, oęrencilerle, oęretmenlerle btnleřen mlki bir Amir, İlenin eđitimi iin ırpınan bir mdr ve eđitim kadrosu, dađ bařında iřinin ehli, bilgili, birikimli organik Zeytinyađı retilip direkt Avrupa’ya ihra eden bařarılı bir iř adamı Sayın Ali Alp bey kardeřimi buldum ve tanıdım. Hele yazıhanesini kk bir mzeyeye evirerek evrenin kltrel varlıklarına sahip ıkması beni daha da mutlu etti.

Btn bu gzellikleri ve gzel insanları bana tanıma imknı veren ok deęerli oęrencimiz İlenin Milli Eđitim Mdr Sayın Mustafa Kanmaz beyefendiye ok teřekkr ediyorum. İdealist ge Kaymakam Sayın Kemal Balaban beyi daha byk makamlarda, oęrencim Mustafa Kanmaz’ı eđitimin daha st kademelerinde grmek, bařarılı iř adamı Sayın Ali Alp bey kardeřimi de iřindeki bařarılarıyla daha ok vatandařımıza iř ve ař verme temennisi ve duasıyla hepsine saygılarımı ve bařarı dileklerimi sunuyorum.

Not: Kře Yazarımız Kadir Keskin Kprbařı’ndaki eđitim seminerleri esnasında İle Kaymakamı Sayın Kemal Balaban beyefendiyi makamında ziyaret ederek yeni ıkan kitabıyla yeni baskısı yapılan kitaplarını takdim etti.